

Zo, dames en heren, het is dus weer zover.

1 januari, de ~~uitreiking~~ uitreiking van de Actief. Knudde Trofee. Voor 1980 dit keer

We gaan ervan uit, dat de spelregels zo onderhand genoegzaam bekend zijn.

Voordat we echter de kandidaten aan u voorstellen, moeten wij als jury toch een waarschuwend vingertje opsteken.

Tot onze verontrusting nemen wij namelijk waar, dat Jan Publiek het in toenemende mate nodig vindt om zich met de kandidatuur te bemoeien. Steeds vaker worden de leden van de jury geconfronteerd met kreten als: "Heb je dat gezien? Dat is toch wel wat voor de knudde-trofee!"

De jury vindt dit toch wel een kwalijke zaak. Democratisering van de samenleving is leuk, maar sommige zaken dienen toch voorbehouden te blijven aan kleinere groepen. Hopelijk zijn deze opmerkingen echter niet meer dan een soort zelfverdediging van Jan Publiek. Kleine kinderen doen dat ook. u weet wel, die reageren ook altijd met: "Ja, maar hij..."

In de tweede plaats constateert de jury, dat het aantal lieden, dat echte, serieuze pogingen onderneemt om de knudde-trofee te bemachtigen, wat ~~erug~~<sup>terug</sup> licht te lopen. De jury is een beetje bang, dat de vertrassing zelfs hier al gaat toeslaan.

Maar goed, laten we maar eens gaan kijken welke kandidaten we hebben. U zit u immers op dit moment toch af te vragen of u zelf tot de kandidaten hoort, nietwaar. Waarschijnlijk denkt u allemaal bij u zelf: "het zou aan de ene kant wel leuk zijn als ik erbij was, maar aan de andere kant.....".

De eerste kandidaat is een instantie, namelijk de redactie van Actief. Nieuws. Heeft u dat blad wel eens goed gelezen? Het is echt heel aardige lectuur!

We zullen u een voorbeeld geven.

Bovenaan staat: 14-daagse uitgave van de handbalvereniging Actief. Met ons allen worden we dus elke 2 weken uitgegeven. Handbalvereniging? Een greep uit de inhoud:

23 december: kerstloten uit loten (wat dat dan ook moge zijn)

kerstbingo

kerstklaverjassen

Even verderop: uitslag bowlen, uitslag klaverjassen, uitslag klaverjassen; strandwandeling; denkt u óók aan de lotto? Ja, echt handbalnieuws dus.

Op de tweede plaats de kretologie:

Boetelijst: 2,50 C den Otter GKI 20,- SNO

We krijgen nog de zak van C den Otter. Zoudat GKI dan betekenen: geen klo... ingeleverd?

Ten derde de advertenties.

Als u de rijvaardigheid van Marc de Wolf kent, ziet u dat er voor hem een speciale pagina is gereserveerd: in de eerste plaats rijschool RPM Huys. Als het daar gelukt is, helpt assurantiëkantoor YGY Schuitemaker hem verder. Als Marc dan toch nog brokken maakt, dan kan hij bij W. Hilberdings bloemenkiosk nog altijd een bloemetje bestellen. En dat alles gevat op een blad.

De tweede kandidate is onze trouwe EHBO-ster, Nel van Wurmond. De jury vindt het toch elke keer weer hartverwarmend om te zien, hoe Nel op knukken naar een gewonde toe snelt. Liefde voor het vak, waar velen nog een voorbeeld aan kunnen nemen.

De derde kandidaat is Will Duizer.

Het is toch heel erg knap, om in een betrekkelijk korte tijd je zó in het blikveld van de jury te plaatsen. En Will doet dat op een hele Rjne manier, namelijk door te vergeten.

Hij vergeet soms in welke zaal er getraind wordt.

Een andere keer vergeet hij, hoe laat er getraind wordt. En is hij wel op de juiste tijd op de juiste plaats, dan vergeet hij wel om alles weer mee te nemen. Shirt, broek, handdoek e.d. hebben al heel wat keeren in andere tassen gezeten dan waar zo thuis horen. Overigens hebben de heren-senioren hem ook nog leren klokkijken. Hij is al zover, dat ~~hij~~ hij weet dat het halfnegen is als de grote wijzer op de 6 staat en de kleine wijzer tussen de 8 en de 9. Hij moet dan ook maar niet zo'n nieuwerwets digitaal-horloge kopen, want dat is pas les 10, en daar is Will nog lang niet aan toe.

De vierde kandidaat: Rob van Halm.

Rob is leraar. Een leraar geeft repetities. Maar een gymleraar kán geen repetities geven. Dus wat doet Rob? Hij wordt trainer van de jongens pupillen, en gaat daar proeven van bekwaamheid afnemen, met daaraan vastgekoppeld zijn handbalvaardigheidsdiploma's.

Binnenkort kunnen we dus gediplomeerde cirkelspelers verwachten. De jury vraagt zich af, of we dan ook de beschikking krijgen over gediplomeerde reserves....

Toch vindt de jury het niet genoeg. Pas wanneer Rob het voor elkaar krijgt, dat er een ~~eerstvolgend~~ landelijk eindexamen komt voor handballers (met witeraard een praktisch en theoretisch gedeelte), verdient hij de knuddetrofee. Maar hij is op de goede weg.

De <sup>volgende</sup> ~~volgende~~ twee kandidaten: Marc de Wolf en Marcel Mulder. Hun verhaal is genoegzaam bekend, maar de jury ~~will~~ wil het toch nog even in het kort vertellen. Jan Nieuwenhuizen en Marcel Mulder rijden met Marc de Wolf mee ~~naar~~ naar Vlissingen. ~~Wat daar aan de hand is~~ ~~wat daar zoal door moet gaan~~ In de auto van Marc. Die auto reed wel niet perfect, maar hij rééd. En de benzinemeter deed het ook nog, want Marc zag, dat er getankt moest worden. Er wordt dus gestopt bij een pompstation. Marcel zal tanken, en Marc gaat

alvast betalen. Het te betalen bedrag is opvallend laag, maar waarschijnlijk zijn de laatste prijsverhogingen nog niet in Zeeland doorgedrongen. Weer op weg gaat de auto steeds gekker doen: roken, knallen, hotsen, enz. Jan Nieuwenhuizen (op dhr Aalbrecht na waarschijnlijk de minst technische figuur bij Actief) oppert, dat Marcel er misschien gewone benzine in heeft gedaan, in plaats van super. Marc bedankt Jan voor deze technische tip. Na veel pijn en moeite bereikt men Vlissingen, en vervolgens weer Rotterdam. Eén probleem opgelost, maar die gewone benzine moet er uit. Een kennis van Marc kan die benzine gebruiken. Vrolijk wordt er dus overgeheveld. Als de helft van het spul in de andere tank zit, konstataert de kennis dat het geen benzine is, maar dieselolie! Marcel houdt er een bijnaam aan over: "Dieseltje!"

Voor de Ford zou het een goede reclameslogan zijn: Een Ford rijdt op elke kwaliteit brandstof, en met elke kwaliteit chauffeur.

De laatste kandidaat is een oude bekende.

Kees van Ech kwam op het idee om een kleurwedstrijd te organiseren. In het Actief-Nieuws, onder de kop "Jeugdhoek" verscheen een ~~tekening~~ in te kleuren tekening. De respons was enorm: er kwamen wel één inzendingen binnen. Maar hopelijk houdt Kees vol, en zullen er nog vele kleurplaten komen. Overigens moet u Kees ook maar eens vragen naar zijn theorie van de squash-bal. Werkelijk een schitterend verhaal.

Zo, dames en heren, dat waren ze dan, de kandidaten van het afgelopen jaar. Maar er kan maar één winnaar zijn van de Actief Knudde Trofee 1980. Na uitvoerig beraad k is de jury tot de ~~definitieve~~ konklusie gekomen dat die winnaar is:

zyner brandstoflijke Hoogheid: Dieseltje Mulder!